

Πρὸς ἐπανεκτίμηση τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου (Κλίμα, ἑτερογενὴς καὶ πολυπολικὸς κόσμος)

“Οταν στὸ τέλος Ἰανουαρίου 2007, δύο ἐβδομάδες πρίν, οἱ 500 σοφοὶ τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἑθνῶν ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Οὐνέσκο διεκήρυξαν ὅτι ὁ ἀνθρωπος εἶναι ὁ κυρίως ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος, γνώριζαν ἄριστα τὴ βαρύτητα τῆς διαπιστώσεως τους γιὰ τὶς ἱστορικὲς καὶ βιολογικὲς εὔθυνες τοῦ βιομηχανικοῦ ἀνθρώπου. “Οταν τρεῖς μέρες μετά, στὶς 2 Φεβρουαρίου, ὁ Γάλλος πρόεδρος, στὸ Μέγαρο τῶν Ἡλυσίων, ἀποκηρύσσει τὴ βιομηχανικὴ λογικὴ καὶ τὸν τρόπο ζωῆς τῶν τριῶν τελευταίων αἰώνων, στὴν πράξη χαράσσει τὸ τέλος τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου, προϊόντος τῆς ἀγγλικῆς οἰκονομικῆς νοτροπίας, τῆς γερμανικῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς γαλλικῆς λογικῆς καὶ ἰδεολογίας. Οἱ δύο αὐτὲς διακηρύξεις ὁριοθετοῦν τὸ τέλος τῆς προηγουμένης ἐποχῆς καὶ τὴν ἔναρξη νέας, μὲ ἀμφίβολη ὅμως κατάληξη, ἐὰν δὲν συνοδευθοῦν ἀπὸ τὴ ριζικὴ ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου τῆς ζωῆς μας καὶ τοῦ ἥθους μας· ὁ δυτικὸς ἀνθρωπος, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴν κοιτίδα του, τὴν Εύρωπη καὶ τὴ μήτρα τῆς ἰδεολογικῆς του ὑποστάσεως, προβαίνει σὲ ἐπισημάνσεις ἰδιαιτέρας σημασίας γιὰ τὴ μετὰ τὴν Ἀναγέννηση ἐποχὴ· στὴ Διακυβερνητικὴ Διάσκεψη, στὴν ὡποίᾳ ἀπηύθυνε τὴν ἔκκλησή του ὁ Ζάκ Σιράκ γιὰ τὴν ἐποχὴ μας καὶ τὸ κλίμα, εἶχαν συμμετοχὴ καὶ πολλοὶ σοφοί, ὅχι μόνο εἰδικοὶ γιὰ τὸ κλίμα, ἀλλὰ καὶ φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι, ἱστορικοί, κυρίως ἀπ' τὴ Γαλλία καὶ τὴ Γερμανία.

“Οταν ἡ Γαλλία, ὡς ἔκφραση τῆς συνειδήσεως τῶν Εύρωπαίων, προβαίνει σὲ παρόμοιες διαπιστώσεις -τὶς ὁποῖες ἀσπάζεται καὶ ἡ Γερμανία, ὡς προεδρεύουσα τὸ τρέχον ἔξαμηνο τῆς Εύρωπαϊκῆς Ἐνώσεως- ἀποκαλύπτει στὴν πράξη δύο πράγματα: **πρῶτον**, τὴν αἴσθηση ἐνοχῆς γιὰ τὴ συμμετοχὴ τους στὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος καὶ τὴν προσήλωσή τους ἐπὶ τρεῖς τουλάχιστον αἰώνες στὴν ἐσχατολογικὴ ἀντίληψη ὅτι εἶναι οἱ ἐκλεκτοὶ τῆς ἱστορίας καὶ τῆς ἐξελίξεως τῶν πολιτισμῶν, ὡς τὸ τελευταῖο καὶ ἀνώτερο σταδιό τους· **δεύτερον**, τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀνάγκης πολιτικῆς καὶ ποιοτικῆς ἀλλαγῆς στὸ ἥθος, στὴν νοοτροπία τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐπιθυμοῦν τὴ συνέχιση τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ πλανήτου, ὅπως τουλάχιστον τὴν γνωρίζουμε, καὶ ἀκόμη περισσότερο τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς.

Ἡ ἐσχατολογικὴ ἀντίληψη ἥταν ἡ κυρίαρχη στὴ νεώτερη ἐποχὴ· ὁ δυτικὸς ἀνθρωπος -κυρίως ὁ βιομηχανικὸς μὲ τὴν προσήλωσή του στὴν προτεσταντικὴ ἥθικὴ καὶ τὴν αἰσχίστη περιφρόνηση πρὸς ὅλους τοὺς ἄλλους λαοὺς καὶ πολιτισμούς, ἀλλὰ τὴν κατὰ παραχώρηση ἀνοχή του πρὸς τὸν ρωμαϊκὸ καὶ ἔλληνικὸ

πολιτισμό, ὅπως καὶ τὴν ἀπόλυτη πεποίθησή του ὅτι ἡ φύσις προορίζεται γιὰ τὴν ἔξυπηρέτηση τῶν σκοπῶν του, τῆς ἀποστολῆς του καὶ μόνο- ἥταν ἀδηφάγος καὶ ἀπληστος· οἱ ἀναφορές μας ἔχουν ἐνδεικτικὸ καὶ μόνο χαρακτῆρα, ἐπειδὴ εἶναι ἀδύνατη, στὰ πλαίσια τῆς μικρᾶς ἀναλύσεως, ἡ ἔξαντλητικὴ ἐπεξεργασία τοῦ θέματος.

Ἡ περιφρόνηση ἄρχισε -ἄν καὶ οἱ ρίζες της ἀνάγονται στὶς Σταυροφορίες καὶ στὴ διαπίστωση τῆς ἀνωτερότητος τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἐκ τῆς ὅποιας καὶ ἡ ἀνεκτικὴ καὶ φιλικὴ στάση τοῦ ἀναγεννησιακοῦ ἀνθρώπου- ἀπὸ τοὺς κονκισταδόρες καὶ τὴν κατάκτηση τοῦ νέου κόσμου, μὲ τὴν ὀλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τῶν ἰθαγενῶν, καὶ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἔνταξή τους στὴν χριστιανικὴ πίστη καὶ νοοτροπία, καὶ συνεχίσθηκε στὸν ἴδιο βαθμὸ μὲ τὴν ἀποικιοκρατία καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἐξάπλωση, ἀκόμη καὶ εἰς βάρος τῶν παλαιῶν καὶ ἀκμαίων πολιτισμῶν, ἵνδικοῦ, κινεζικοῦ, ἰσλαμικῶν καὶ ἄλλων. Τὸ χειρότερο ἥταν ἡ περιφρόνηση πρὸς τὴν φύση καὶ ἡ δήωση ὅλων τῶν πλουτοπαραγωγικῶν της πηγῶν· διάκριση μεταξὺ τῶν ἰθαγενῶν καὶ τῆς φύσεως δὲν ὑπῆρξε, ἀμφότερα προορίζονταν γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῆς ἐσχατολογίας τοῦ βιομηχανικοῦ ἀνθρώπου, δὲν εἶχαν οὐδένα ἄλλον λόγον ὑπάρξεως. Ἐὰν οἱ ἰθαγενεῖς ἀποδέχονταν τὴν βιομηχανικὴ νοοτροπία, διότι στὴ φύση δὲν ἀναγνωρίζονταν αὐτόνομη παρουσία καὶ ὕπαρξη, τότε εἶχαν κάποιες πιθανότητες ἀτομικῆς καὶ μόνο ἐπιβιώσεως, ἀλλὰ ἡ ἐνσωμάτωσή τους στὴν "ἀνώτερη" δυτικὴ κοινωνία, ἐὰν ἐρχόταν, θὰ ἐρχόταν πολὺ ἀργότερα καὶ μᾶλλον στὶς ἐπόμενες γενιές.

Ἡ ἀναγνώριση ἀπὸ τοὺς 500 σοφοὺς τῆς κυρίας εὐθύνης τοῦ βιομηχανικοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἀνεπανόρθωτη ἶσως ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος καὶ ἡ φράση ἀποδοκιμασίας τοῦ Ζάκ Σιράκ, ὡς πρὸς τὴν πίστη μας ὅτι "εἴμαστε οἱ κυρίαρχοι καὶ κύριοι τῆς φύσεως", γιὰ τὴν ἐκπλήρωση "τῆς ἰδέας τῆς προόδου", γεγνὸς ποὺ "μᾶς ὀδήγησε στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ", ἔχουν ιστορικὴ διάσταση· οἱ διαπιστώσεις αὐτὲς τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ γαλλικοῦ κράτους ἔχουν βαρύνουσα σημασία, διότι δὲν εἶναι προσωπικές του μόνο, παρὰ προϊὸν συλλογικῆς σκέψεως -καὶ τὸ ἀναφέρει ὁ Γάλλος πρόεδρος-, καὶ ἐπειδὴ σημαίνουν τὴν ἀποκήρυξη τῆς βιομηχανικῆς λογικῆς καὶ τῆς ἰδεολογίας της, ἀποτέλεσμα τῆς γαλλικῆς ἐπαναστάσεως· ἡ ἀποδοχὴ τῶν διαπιστώσεων αὐτῶν ἀπὸ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, μὲ τὴν ἀντίστοιχη ὁμάδα σοφῶν γυρῶν της, ἐπισφραγίζει τὴ διείσδυση τοῦ προβληματισμοῦ στὶς δύο μεγάλες χῶρες τῆς Εύρωζώνης καὶ δι' αὐτῶν σὲ ὀλόκληρη τὴν ἥπειρο. Ἡ Εύρωπη ἐπιστρέφει στὶς ἑλληνικές της ρίζες, διότι, ὅταν ἀφαιρεθεῖ ἡ βιομηχανικὴ λογική, τότε μόνο ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἀπομένει ὡς

ύπόστρωμα τοῦ Εύρωπαίου, μὲ τὴν ἀνοχή του, ἢ μᾶλλον τὴ δημιουργική του ἐπικοινωνία μὲ τοὺς πολιτισμοὺς τῶν τρίτων καὶ τὴν ἀναγνώριση τῆς φύσεως ὡς κυριάρχου καὶ ἀνωτέρας δυνάμεως ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Τὴ συμβίωσή του μὲ τὴ φύση ἐπιδίωκε ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμός.

Ἡ ἀποκήρυξη τῆς ἐσχατολογικῆς νοοτροπίας συνεπάγεται ἐπιστροφὴ στὴν ἄνθρωποκεντρικὴ ἀντίληψη, διότι ὁ βιομηχανικὸς ἄνθρωπος πίστευε ὅτι εἴναι ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ, ὡς συνέπεια τῆς προτεσταντικῆς ἡθικῆς, γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου· στὴ συνέχεια πίστεψε ὅτι ἔφερε μέσα του τὴν ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια, μὲ τὴ συγχορδία τῆς καπιταλιστικῆς ἢ κομμουνιστικῆς ἰδεολογίας, ἀπλῇ ἀντιγραφὴ ἦταν οἱ τελευταῖς τῆς πρώτης, ἢ μετάπλαση τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος, κατὰ τοὺς Βέμπερ, Τώνεϋ καὶ ἄλλους. Ὁ βιομηχανικὸς ἄνθρωπος εἴναι ἀδηφάγος καὶ ἀπληστος σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς του, μὲ τὴν ἀπόλυτη προσήλωσή του στὴν ὀλοκληρωτικὴ ὑποταγὴ τῶν πάντων στὴν ἡθική του καὶ στὴν πολιτική του ἀντίληψη, ἄλλος τρόπος ζωῆς δὲν τοῦ εἴναι ἀνεκτός, οὕτε κὰν νοητός· ἢ μονοσήμαντη λογική του ἦταν ἐμφανὴς στὶς ἐκδηλώσεις του καὶ κυρίως ἀπέναντι στὸ φυσικὸ πλοῦτο, στὶς δυνάμεις τῆς φύσεως· θεωροῦσε ὡς ἄθλο του τὴν ὑποταγὴ τῶν φυσικῶν δυνάμεων, κάτι τὸ ὄποιο ἀναφέρει στὰ σχολικά του βιβλία ἀπ' τὶς πρώτες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ, ἀλλὰ ἀγνόησε προκλητικὰ τὴν διατήρηση τῆς φυσικῆς ἀρμονίας, παρὰ τὴν ὑπόμνησή της ἀπὸ πολλοὺς σοφούς, ρομαντικοὺς καὶ ἄλλους, καὶ συνέχισε τὸ καταστροφικό του ἔργο. Ἡ θεοποίηση των φυσικῶν δυνάμεων ἀπ' τοὺς ἱθαγενεῖς τῶν ἄλλων ἡπείρων, ἡ ἀνοχὴ καὶ ἡ ἐνσωμάτωση τῆς ἄλλης ἀντιλήψεως ζωῆς ἀπὸ τὶς θρησκεῖες τους, ἐθεωρεῖτο ὡς ἀπόδειξη τῆς πολιτιστικῆς τους καθυστερήσεως καὶ τῆς ἀδυναμίας τους ἐνταχθῆναι στὸ βιομηχανικὸ σύστημα.

2

"Οταν οι Εύρωπαιοι ἡγέτες, καὶ οἱ σοφοὶ γύρω τους, ἀποκηρύσσουν τὸν βιομηχανικὸν ἄνθρωπον, γνωρίζουν ὅτι ἐπιστρέφουν στὸν ἑλληνικὸν πολιτισμὸν καὶ ἀναγνωρίζουν τὴ φύση ὡς κυρίαρχη δύναμη στὸν πλανήτη· ἡ ἰδέα τῆς ἀνωτερότητος τῆς φύσεως, ὅπως ἀναφέραμε, ἦταν κυρίαρχη στοὺς Ἑλληνες καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ εἶχαν θεοποιήσει τὶς φυσικὲς δυνάμεις. Ἀλλωστε ἡ Γῆ, ἀπὸ τὸν Οὐρανό, ἦταν ἡ μητέρα τῶν θεῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων· οἱ ποταμοί, οἱ λίμνες ἦταν θεοί, οἱ πηγές, τὰ ρυάκια, οἱ βρύσες ἦταν δαίμονες, ἡ νεράιδες, τὰ βουνά, τὰ δάση ἦταν οἱ κατοικίες τῶν θεῶν καὶ τῶν δαιμόνων. Ὄποιος μόλυνε, μὲ οἰονδήποτε τρόπο ἀκόμη καὶ μὲ τὰ ἀπορίμματά του, τὰ ἵερὰ μέρη, δεχόταν τὴν τιμωρία τῶν θεῶν· ἔως μία γενιὰ πρὶν στὴν ἑλληνικὴ ὑπαιθρο πίστευαν στὴ θεοποίηση αὐτῶν τῶν φυσικῶν πηγῶν καὶ ἐθεωρεῖτο σοβαρὴ ἀμαρτία ἡ μόλυνσή τους· τὰ μικρὰ παιδιά μάθαιναν ἀπ' τοὺς γονεῖς τους, ἀπ' τοὺς δασκάλους, ἀπ' τοὺς μεγαλύτερους νὰ σέβονται τὶς πηγές, τὶς βρύσες, τὰ ρυάκια, νὰ φοβοῦνται τὴν τιμωρία τῶν δαιμόνων.

Μὲ τὴν ἴσοπεδωτικὴ εἰσβολὴ τοῦ βιομηχανικοῦ ἀνθρώπου, κυρίως μεταπολεμικά, χάθηκαν αὐτὲς οἱ ἀξίες· οἱ μύθοι καὶ οἱ παραδόσεις μεταφέρονται ἀπ' τὶς γιαγιάδες καὶ τοὺς παπποῦδες, ἀλλὰ ἀντιμετωπίζουν, τὶς περισσότερες φορές, τὰ εἰρωνικὰ σχόλια τῶν "μορφωμένων" καὶ "προοδευτικῶν" γονέων· γι' αὐτοὺς ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀναχρονιστικὲς καὶ ἀντιδραστικὲς προκαταλήψεις, ἐμπόδια στὴν ἀνάπτυξη τοῦ τόπου καὶ στὸν πλουτισμό τους. Ἐπέβαλαν οἱ γονεῖς τὴ λογική τους καὶ στὰ χωριά μας μείναμε χωρὶς πηγές, χωρὶς βρύσες, οἱ νεράιδες καὶ οἱ δαίμονες ἔφυγαν, ἀλλὰ πῆραν μαζί τους καὶ τὸν ἀνεπανάληπτο πλοῦτο τους, ὀλόκληρο τὸν κόσμο τους, μὲ τὴν ἀνθρωποκεντρικὴ ἀντίληψη ζωῆς, μὲ τὴν εἰρηνικὴ καὶ δημιουργικὴ ἀνοχή του πρὸς τὶς φυσικὲς δυνάμεις.

"Οταν ὁ Ἀριστοτέλης, ἐπειδὴ εἶναι μακρὰ ἡ περιδιάβαση στὴν ἑλληνικὴ μθολογία καὶ ὁδηγεῖ εἰς ἄλλας ἀτραπούς, γράφει, στὴν ἀρχὴ τῶν "Πολιτικῶν" του, ὅτι "ἡ φύσις τέλος ἐστίν"ⁱⁱ, ἐννοεῖ ὅτι ἡ φύσις εἶναι τὸ ἐσχατο ὄριο, ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς δράσεως τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν λειτουργικότητα τῆς ὅποιας εἶναι ἀδιανόητη ἡ παρέμβαση του· τὴ γένεση τῆς πόλεως πραγματεύεται ὁ φιλόσοφος, "ἡ δ' ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνίᾳ τέλειος πόλις, ἥδη πάσης ἔχουσα πέρας τῆς αὐταρκείας, ὡς ἐπος είπεῖν, γενομένη μὲν οὖν τοῦ ζῆν ἔνεκεν, οὓσα δὲ τοῦ εὗ ζῆν· διὸ πᾶσα πόλις φύσει ἐστίν"ⁱⁱⁱ. Στὴν ἕδια παράγραφο ἀρχίζει ὁ Σταγειρίτης ἀπ' τὴν ἐννοια τῆς πόλεως "φύσει" καὶ καταλήγει εἰς τὸ "ἡ φύσις τέλος ἐστίν".

δηλαδή, ή πόλις είναι φύσει προϋπάρχουσα τῆς πολιτικῆς δράσεως τοῦ ἀνθρώπου, είναι τὸ προαπαιτούμενο γιὰ τὴν πολιτικὴν ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀναφορὰ γίνεται γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς κυριάρχου θέσεως τῆς πόλεως, ὡς πολιτικῆς ὄργανώσεως, στὴ φιλοσοφικὴ ἀντίληψη τῶν Ἑλλήνων, καὶ μάλιστα μὲ τὴ λέξη "φύσει", ἐνῶ διὰ τὴν φύσιν χρησιμοποιεῖ τὴν ἔννοια τοῦ "τέλους".

Ἡ ἐσχατολογία είναι ἀδιανόητη στοὺς Ἑλληνες, ὅταν ἔως τὴν προηγούμενη γενιὰ συμβίωναν ἀρμονικὰ μὲ τοὺς θεούς, τοὺς δαίμονες καὶ τὶς νεράιδες τῶν πιοταμῶν καὶ τῶν λιμνῶν· δὲν ἐπιτρεπόταν τὸ κόψιμο τῶν ἀγρίων δένδρων, τῶν δασῶν ἀκόμη περισσότερο, χωρὶς κανένα λόγο, διότι, τότε θὰ στεροῦσαν ἀπ' τὴν Ἀρτεμῆ, τὸν Πᾶνα ἥ τοὺς Σατύρους τὴν κατοικία τους, κι αὐτοὶ θὰ τιμωροῦσαν αὐστηρὰ τοὺς παραβάτες. Δηλαδή, ἡ ὑπεροχὴ τῆς φύσεως είναι αὐτονόητη· γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν γίνεται ἀναφορὰ τῆς ἀρχῆς αὐτῆς ἐλάχιστες φορὲς στὴν Ἑλληνικὴ γραμματείᾳ· ὅποιος δὲν ἀναγνωρίζε τὴν ὑπεροχὴ τῆς φύσεως ἀπέναντι στὸν ἀνθρωπό, καὶ φυσικὰ στὸν πολίτη, ἥταν "ἥ Θηρίον ἥ Θεός", στὴν περίφημη ἀναφορὰ τοῦ φιλοσόφου: "ἥ πόλις καὶ φύσει πρότερον ἥ ἔκαστος· εἰ γὰρ μὴ αὐτάρκης ἔκαστος χωρισθείς, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις μέρεσιν ἔξει πρὸς τὸ ὄλον, ὁ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν ἥ μηθὲν δεόμενος δι' αὐτάρκειαν οὐθὲν μέρος πόλεως, ὥστε ἥ Θηρίον ἥ Θεός"ⁱⁱⁱ. Ὁποιος, πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι, δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ὑπεροχὴ τῆς φύσεως καὶ τὴν ἀνάγκη τῆς κοινωνικότητος, ἰσχυριζόμενος ὅτι τὰ ἔχει ὄλα, ὅτι ἔχει τὴν αὐτάρκειά του, καὶ δὲν χρειάζεται οὕτε τὸν συνάνθρωπό του, αὐτὸς δὲν δύναται ἀποτελεῖν μέρος τῆς πόλεως, καὶ είναι ἥ Θηρίον ἥ Θεός· προφητικὸς γιὰ τὸ βιομηχανικὸν ἀνθρωπόν εἶναι ὁ φιλόσοφος, διότι ἐμφανίσθηκε στὴν ἱστορία, ὡς θεὸς ἀπέναντι στοὺς καθυστερημένους καὶ ἀπολίτιστους ἴθαιγενεῖς, αὐτὸν τὸ πίστευε ἀκράδαντα, ἀλλὰ κατέληξε στὸ χειρότερο θηρίο στὴν ἱστορία τοῦ πλανήτου. "Οὐθὲν μάτην ἥ φύσις ποιεῖ"^{iv}, γράφει ὁ Ἀριστοτέλης, λίγες γραμμὲς προηγουμένως· ἥ φύσις προειδοποιεῖ μὲ πολλοὺς τρόπους, ἀποστέλλει τὰ μηνύματά της.

Ἡ ἐσχατολογικὴ ἀντίληψη τοῦ βιομηχανικοῦ ἀνθρώπου είναι ὁ κύριος λόγος τῆς καταστροφικῆς του μανίας, τοῦ ἐγωιστικοῦ καὶ αὐταρχικοῦ χαρακτῆρος του· ἥ ἐκκίνησή του ἥταν ἥ θεοποίησή του, ὡς θεὸς ξεκίνησε τὸ σύντομο -διότι, δύο τρεῖς αἰῶνες είναι ἐλάχιστο διάστημα στὴν ἱστορία- ταξεῖδι του, μὲ τὸ ὅπλο τῆς τετράγωνης λογικῆς, τῆς ἰδεολογικῆς του ἀποστολῆς, ὅποιας μορφῆς, καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς του ἀληθείας, καὶ κατέληξε στὸ ἀδηφάγο θηρίο, τὸ χειρότερο στὴν ἱστορία τῆς γῆς καὶ τὸ ἀπειλοῦν τὴν ἐπιβίωσή του, ὡς ἀνθρωπίνου ἵδους πάνω στὸν πλανήτη, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν ἐμφάνισή του στὴ ζωή. Δὲν είναι σχῆμα λόγου ἥ ἀπειλὴ αὐτῆς

άλλα πραγματικὸ γεγονός, ὅχι μόνο γιὰ τοὺς ἐπιστήμονες, παρὰ καὶ γιὰ τοὺς ἀπλοὺς ἀνθρώπους.

3

Οι άπόγονοί του, διότι έλάχιστοι πιστεύουν πλέον στὶς μέρες μας τὴν ἐσχατολογικὴν ἀντίληψη τοῦ βιομηχανικοῦ ἀνθρώπου, πληρώνουν τὶς συνέπειες· ἔχουμε τὴν ἐντύπωση ὅτι ἐπιστρέφουν θριαμβευτὲς οἱ παλιοὶ θεοὶ καὶ δαίμονες καὶ μᾶς θυμίζουν τὶς ὑποχρεώσεις μας, ὡς πολίτες, γιὰ σεβασμὸν πρὸς τὸν συνάνθρωπό μας, ὅπότε καὶ γιὰ σεβασμὸν πρὸς τὴν φύσιν· ἀλληλένδετα εἶναι ἀμφότερα. Ἡ ἀνοχὴ μας ἀπέναντι εἰς τὴν φύσιν εἶναι ἀναπόσπαστα δεμένη μὲ τὴν ἀνοχὴν ἀπέναντι στὸ συνάνθρωπό μας καὶ τὴν ἔνταξή του στὴν κοινωνία μας, ἐφ' ὅσον δὲν εἶναι "ἢ θηρίον ἢ θεός".

Τὸ τέλος τῆς ἐσχατολογικῆς ἀντιλήψεως ἐκήρυξε ὁ Γάλλος πρόεδρος, λέγων ὅτι "ὁ μονοπολισμὸς ὁδήγησε σὲ ἀδιέξοδο τὴν ἀνθρωπότητα", ἐνῶ "ὁ πολυπολισμὸς ὁδηγεῖ στὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀειφόρου ἀναπτύξεως"· ὁ Ζάκ Σιράκ διακηρύσσει τὸ τέλος τῆς ἀμερικανικῆς κοσμοκρατορίας, ὅχι μόνο διὰ λόγους πολιτικῆς ἀνάγκης, λόγω τῶν ἀδιεξόδων τῆς στὶς διεθνεῖς σχέσεις, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἐπιβίωσιν τοῦ ἀνθρώπου στὸν πλανήτη. Τὸ ἐπόμενο βῆμα εἶναι αὐτονόητο, μόνο ἡ φραστικὴ διατύπωση λέπει, ἡ ἀνθρωπότης ὁδηγείται στὸν "ἐτερογενῆ καὶ πολυπολικὸ κόσμο"· ἐτερογενῆ διότι, οἱ ἀναδυόμενες μεγάλες οἰκονομικὲς καὶ πολιτικὲς δυνάμεις, φέρουν τὴν κληρονομία τῶν παλαιῶν πολιτισμῶν τους, κινέζικος, ίνδικος, ρωσικός. Ἐπομένως εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ ἀναγνώρισή τους, ὡς ἀναγκαία καὶ ἱκανὴ συνθήκη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κλίματος, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρμονικῆς συμβιώσεως πάνω στὸν πλανήτη· ὁ κόσμος μας εἶναι πολυπολικός, διότι ἀπώλεσε ἡ μοναδικὴ ὑπερδύναμις τὴν ἐπικυριαρχία τῆς καὶ ὑπεβιβάσθη σὲ ἴσοτιμο ἐταῖρο μὲ τὶς ἄλλες δυνάμεις, τὶς παλαιὲς καὶ τὶς νέες· εἶναι ἐτερογενής, διότι ἐγκαταλείπει τὴν ἐσχατολογική του ἀντίληψη ὁ βιομηχανικὸς ἀνθρωπός, ὁ δυτικός, καὶ ἀναγνωρίζει, εἰς ἀνακεφαλαίωσιν, τρία πράγματα: τὴν ἀνωτερότητα τῆς φύσεως καὶ τὸν σεβασμὸν του ἀπέναντι της, τὴν ἰστορικὴν καὶ πολιτικὴν εὐθύνη του γιὰ τὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος καὶ τὴν καλλιέργεια τῆς μισαλλοδοξίας καὶ τῆς αὐταρχικότητος ἐπὶ τρεῖς τουλάχιστον αἰῶνες, καὶ τὴν ἀναγνώριση τῆς συμβολῆς τῶν ἄλλων πολιτισμῶν στὴ σύνθεση τῆς σημερινῆς πραγματικότητος· ὁ ἐποικοδομητικὸς διάλογος καὶ ἡ ἀνοχὴ πρὸς τὴν ἰδιαιτερότητα τοῦ ἄλλου πολιτισμοῦ ὁδηγοῦν στὴ δημιουργικὴ σύνθεση, τὴν τόσο ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐπιβίωσή μας.

Ἡ συγκυρία εἶναι εύνοϊκὴ γιὰ τὴν ἐποχή μας· ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἀναγνώριση πολλῶν πραγμάτων, κάτι τὸ ἀδύνατο στὴν πρηγούμενη ἐποχή. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση

φέρει, τρεῖς τουλάχιστον ριζικὲς ἀλλαγὲς στὴν παραγωγικὴ διαδικασία καὶ κατὰ προέκταση στὸ ἥθος τοῦ ἀνθρώπου: *πρῶτον*, ἐπιβάλλει καὶ προϋποθέτει τὴ δημιουργικὴ συνεισφορὰ τοῦ ἐργαζομένου, καὶ ἀποβάλλει τὴν ἀπόλυτη ἔξαρτησή του ἀπὸ τὴ μηχανικὴ διαδικασία, ὡς ἀπαραίτητο ὅρο γιὰ ἀποδοτικώτερο ἀποτέλεσμα· ἡ ἐκτελεστικὴ καὶ διευθυντικὴ λειτουργία τῆς ἐργασίας γίνονται, σχεδὸν ἀποκλειστικὰ καὶ τελειότερα, ἀπὸ τὸ λογισμικό. *Δεύτερον*, ἡ δημιουργικὴ συνεισφορὰ ἀπαιτεῖ τὴν κατάργηση τῆς ἱεραρχικῆς δομῆς καὶ τῆς ἱερατικῆς μονοπωλήσεως τῆς γνώσεως καὶ τῆς τεχνικῆς· ἡ τεχνικὴ καὶ ἡ τεχνολογία εἶναι κοινὴ σὲ ὅλους, ὅπότε ἀπὸ τὴ δημιουργικὴ συνεισφορὰ ἐκάστου, στὴν ἀναζήτησή της καὶ στὴν ἐπεξεργασία της, κρίνεται τὸ ἔργο του. *Τρίτον*, ἡ ἐνοποίηση τοῦ κόσμου -μὲ τὴν παγκοσμιοποίηση ἡ τὸν κοσμοπολιτισμό, δὲν ἔχει σημασία- καὶ ἡ αἴσθηση του πεπερασμένου του, ἀπέναντι στὸν ἄπειρο καὶ ἄγνωστο κόσμο τῶν προηγουμένων ἐποχῶν· ὁ κόσμος ἔγινε μικρός, προσιτὸς σὲ ὅλους, ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς -ἄν καὶ αὐτὸ θεωρεῖται δευτερεύον-, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πλευρᾶς γνώσεως καὶ ἐπικοινωνίας· ὁ ἐρευνητὴς καὶ ἐργαζόμενος -διότι δὲν ἔχουν διαφορὰ πλέον- ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς προσεγγίσεως καὶ τῆς ἀποκτήσεως τῶν τελευταίων ἐπιτευγμάτων τῆς γνώσεως, ἀλλὰ καὶ τῶν οἰκονομικῶν καὶ πολιτικῶν γεγονότων, σὲ ἐλάχιστο χρόνο καὶ μὲ μηδαμινὸ κόπο, κάτι ἄδιανόητο στὶς προηγούμενες ἐποχές, μὲ τὴν ἔξαίρεση τῆς ἀμέσου δημοκρατίας καὶ τοῦ προφορικοῦ πολιτισμοῦ. Ό ἀνθρωπος πλησιάζει πρὸς τοὺς θεοὺς ἐπειδὴ σέβεται τὶς ἔκφρασεις τους, τὶς φυσικὲς δυνάμεις, καὶ συμβιώνει μαζί τους· ὁ ἀνθρωπος θὰ γίνει θεός, ὅταν ἀποδεχθεῖ τὴ νομοτέλειά του, μὲ τὴν ἀνθρωπομορφική τους ἔκφραση καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῶν ἐλευθέρων καὶ ἰστίμων σχέσεων μεταξύ τους.

Τὴν ἀποδοχὴ τῶν κατακτήσεων αὐτῶν δύο δυνάμεις τὴν ἀρνοῦνται πεισματικά: οἱ πιστοὶ ὄπαδοὶ τῆς μονοκρατορίας, γιὰ διαφόρους λόγους, οἱ ὄποιοι ἀγωνίζονται μάτην γιὰ τὴν διατήρησή της, καὶ οἱ φανατικοὶ τῶν παλαιῶν ἴδεολογιῶν καὶ προσηλωμένοι στὴν ἐσχατολογικὴ ἀντίληψη τοῦ ἀνθρώπου. Ἐλαχίστη σημασία ἔχει τὸ σημεῖον ἐκκινήσεως των δύο αὐτῶν τάσεων, καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι ἀντικείμενο τοῦ παρόντος, ἀλλὰ ἡ σύγκλισή τους μετράει πρὸς τὴ διατήρηση τῆς ἱερατικῆς καὶ ἱεραρχικῆς δομῆς τῆς κοινωνίας, ὅπως καὶ τῆς γνώσεως, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πλήρη ἀπομόνωσή τους.

Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση φέρει καὶ κάτι ἄλλο στὴν ἀνθρωπότητα, τὴν προσέγγιση, μὲ ὅριο τὴν ἀπόλυτη ταύτιση, τῆς ἐνεργείας καὶ τοῦ τέλους, τοῦ σκοποῦ τῆς κοινωνικῆς δράσεως καθὼς καὶ τῆς παραγωγικῆς διαδικασίας· ὁ ἐργαζόμενος στὴ βιομηχανικὴ

παραγωγή γνώριζε καὶ ἀντιλαμβανόταν, ἔνα μικρό, ἐλάχιστο, μέρος τῆς παραγωγικῆς διαδικασίας, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι, ἐὰν δὲν τὸ ἐκτελοῦσε τέλεια, ὥστε διασφαλίσαι τὴν πλήρη ἐνσωμάτωσή του στὸ σύστημα καὶ τὴν ἀπόλαυση τῶν ὅποιων προνομίων του, γινόταν ἀπόβλητος ἀπὸ τὴν παραγωγὴ καὶ τὴν κοινωνία. Γνωστὰ αὐτὰ καὶ ἀπὸ τοὺς "Μοντέρνους Καιροὺς" τοῦ *Σαρλώ*.

Οἱ ἐργασιακὲς σχέσεις του στὴν ψηφιακὴ παραγωγικὴ διαδικασία εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὲς ἀπὸ ἐκεῖνες τῆς βιομηχανικῆς ἐποχῆς· ὁ ἐργαζόμενος ἔξελίσσεται σὲ δημιουργό-ποιητὴ τῆς διαδικασίας, μὲ κύρια ἀποστολή του τὴν ἀναζήτηση νέων τρόπων παραγωγῆς καὶ διαθέσεως τῶν προϊόντων· ὁφείλει γνωρίζειν ἄριστα ὅλες τὶς συνθῆκες τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς ἀγορᾶς, διότι δὲν δύναται συνεισφέρειν τὸ ἄριστο τῶν δυνατοτήτων του, καὶ ἡ ἐνταξή του στὸ διδίκτυο τοῦ ἐπιτρέπει τὴν ἄμεση καὶ πλήρη ἐνημέρωση γιὰ τὰ πάντα σὲ ὀλόκληρο τὸν κόσμο, καὶ σὲ ἐλάχιστο χρόνο, ὅση δὲν εἶχε ποτέ του στὴ βιομηχανικὴ ἐποχή. Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτή, ὁ ἰδιοκτήτης περνάει σε δεύτερη μοῖρα, ἐκτὸς κι ἀν εἶναι κι ὁ ἴδιος νέος καὶ μὲ καλὴ πρόσβαση στὰ διαδίκτυα, ὡς συνήθως συμβαίνει στοὺς νέους ἐπιχειρηματίες· ὅσο καλὸ κι ἀν εἶναι τὸ παραγγελθέν γιὰ τὴ συγκεκριμένη παραγωγικὴ διαδικασία σύστημα λογισμικοῦ, πάντα χρειάζεται κάποιες προσαρμογὲς γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή του στὴ ἰδιαίτερη αὐτὴ διαδικασία, καὶ σὲ αὐτὲς τὶς προσαρμογὲς κρίνεται ἡ ἀνταγωνιστικότης τῆς ἐπιχειρήσεως.

Τὸ ἐπαγγελματικὸ μυστικὸ ἔχει σχεδὸν καταργηθεῖ, καθὼς ἡ ἀνταγωνιστικότης κρίνεται στὸ κάτι τι διαφορετικὸ ἐκάστης διαδικασίας, ἐπειδὴ οἱ γενικὲς προδιαγραφές εἶναι γνωστὲς σὲ ὅλους ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή· στὴν ἀγορά, μὲ ἐλάχιστες ἔξαιρέσεις, τὸ μυστικὸ διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο, διότι ἐκάστη ἐπιχείρηση καὶ ἔκαστος ἐργαζόμενος κρίνεται στὴ δημιουργική του προσφορὰ καὶ στὴν ἱκανότητά του προσφέρειν συνεχῶς καὶ ἀδειαλείπτως. Ἡ ἱκανότης συνεχοῦς προσφορᾶς ὅμως σὲ ἔναν κλάδο, ἡ καὶ σὲ μία ἐπιχείρηση, κρίνεται ἀπὸ τὶς δυνατότητες συνθέσεως τῆς γλώσσης του, τοῦ λόγου του -ἀν καὶ αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα καὶ χρειάζεται διαφορετικὴ προσέγγιση, ἐκφεύγουσα τῆς παρούσης μελέτης-, καὶ ἀπὸ τὴν ἱκανότητα προσφορᾶς σὲ ὅλες τὶς ἐκφράσεις τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου· ὁ ἀνθρωπος, δηλαδή, χρειάζεται τὴν κοινωνικοποίησή του καὶ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ του στὴν ἀγορά, ὡς ἀναγκαία καὶ ἱκανὴ συνθήκη γιὰ τὴν ἀπόδοση τῆς δημιουργικότητός του στὴ συγκεκριμένη ἐπιχείρηση· καὶ αὐτό, ὅχι τόσο ὡς ἐπαγγελματικὸ προσón -δὲν ἔχει ἔξελιχθεῖ στὸ βαθμὸ αὐτὸ ἡ ἀγορὰ καὶ στὶς πλέον προοδευμένες χῶρες-, ἀλλὰ ὡς προσωπικὴ ἀνάγκη τοῦ ἐργαζομένου. Ἀπὸ ἄλλη ὀπτικὴ γωνία ἐὰν τὸ προσεγγίσουμε, αὐτὸ

σημαίνει άλλη στάση ζωῆς τοῦ ἔργαζομένου, ἐντελῶς διάφορη ἀπὸ ἐκείνη τοῦ ἔξειδικευμένου βιομηχανικοῦ ἔργατου καὶ τοῦ ἔξειδικευμένου ἀδηφάγου νεαροῦ τῶν πρώτων σταδίων τῆς ψηφιακῆς ἐπαναστάσεως στὶς δυτικὲς κοινωνίες κυρίως, ἃσχετη ἐντελῶς μὲ τὶς νέες ἀνάγκες.

Ο ἔλευθερος ἄνθρωπος ἀπαιτεῖ καὶ ἐπιβάλλει τὴν πλήρη καὶ συνεχῆ ἐνημέρωσή του γιὰ τὴν τύχη τοῦ προϊόντος του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τα συμβαίνοντα στὴν ἀγορὰ καὶ στὴν Ἀγορά· αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ ἔργαζόμενος αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη ταυτίσεως ἐνεργείας καὶ τέλους κατὰ τὴν παραγωγικὴ διαδικασία. Φθάσαμε στὸ κρίσιμο σημεῖο τοῦ προφορικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἀμέσου δημοκρατίας· ὁ σχεδιάσας τὴν παραγωγὴ τοῦ ὄποιου προϊόντος ἔχει τὴν ἀνεση τῆς παρακολουθήσεως τῆς τύχης του, ἀπ' τὴν στιγμὴ τῆς ἐνάρξεως τῆς παραγωγικῆς διαδικασίας, χάρις στὸ διαδίκτυο, ἕως τὸν τελευταῖο καταναλωτὴ, στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ κόσμου, ἔστω κι ἂν εἴναι ἑκατομμύρια αὔτοί. Οἱ οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς ἐπιπτώσεις, καὶ φυσικὰ οἱ πολιτικές, ἀναδύονται πλέον σὲ ὀλόκληρο τὸν κόσμο, γιὰ πρώτη φορά, ταυτοχρόνως σὲ "ἀναπτυγμένες" καὶ "ύπανάπτυκτες" χῶρες, ἀλλὰ ὁ βαθμὸς ἐπιρροῆς ἐκφεύγει τῶν ὁρίων τῆς μελέτης· τὸ ἐνδιαφέρον ἔστιάζεται στὴν ταύτιση ἐνεργείας καὶ τέλους, παραγωγικῆς διαδικασίας καὶ καταναλώσεως, δράσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀπολαύσεως τοῦ προϊόντος τῆς δράσεως: "λέγω δ' οἶον ἔστι μὲν ᾧν τὸ αὐτὸ τέλος τε καὶ ἐνέργεια, καὶ οὐκ ἄλλο τι παρὰ τὴν ἐνέργειαν τέλος, οἶον τῷ αὐλητῇ ἡ αὐτὴ ἐνέργεια καὶ τέλος (τὸ γὰρ αὐλεῖν καὶ τέλος αὐτῷ ἔστι καὶ ἐνέργεια), ἄλλ' οὐ τῇ οἰκοδομικῇ (καὶ γὰρ ἔτερον τέλος παρὰ τὴν ἐνέργειαν)· ἔστιν οὖν ἡ φιλία ἐνέργειά τις, οὐδὲν δέ ἔστιν ἄλλο τέλος παρὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ φιλεῖν, ἀλλὰ τοῦτο αὐτό"⁹.

Ἄκρως ἐπίκαιρη ἡ ἀναφορὰ τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅτι εἰς τὸ φιλεῖν, φιλία καὶ ἔρως μαζί, ὑπάρχει ταύτιση ἐνεργείας καὶ τέλους, ὅπως γίνεται μὲ τὸν αὐλητὴ στὴ μουσική· ἡ ἐνέργεια ταυτίζεται με τὸ ἀποτέλεσμα, τὴν ἀπόλαυση τῆς μουσικῆς, κατὰ τὴν σύγχρονη προσέγγιση ὅτι εἴναι ἀπόλαυση ἡ μουσική, τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ στὴν ἀρμονία τῆς μουσικῆς, στὴν ἀμεσο δημοκρατίᾳ· ἡ δυναμικὴ τῆς ψηφιακῆς ἐπαναστάσεως βρίσκει τὸ τέλος της, τὸ ὄριό της, στὴν ταύτιση ἐνεργείας καὶ τέλους· ἡ παραγωγικὴ διαδικασία μετατρέπεται πλέον σὲ πάρεργο περισσότερο καὶ ὀλιγώτερον σὲ αὐτοσκοπό, κατὰ τὴν ἐσχατολογικὴ ἀντίληψη τῆς βιομηχανικῆς ἐποχῆς. Οἱ ἀναζητήσεις πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ τώρα ἀρχίζουν καὶ συνδέονται στενὰ μὲ τὴ γλῶσσα, τὸ λόγο τοῦ ἐρευνητοῦ, ὡς τρόπου τοῦ σκέπτεσθαι καὶ ὡς ὄργάνου τῆς πολιτικῆς ἐκφράσεως· οἱ ἀναζητήσεις στὶς κοινωνίες τοῦ προφορικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς πλήρους καὶ ἀμέσου γνώσεως, ἀπὸ τὸν ἐνεργὸ πολίτη,

άνεξαρτήτως τῆς θεωρητικῆς, φιλοσοφικῆς ἐπεξεργασίας τῆς ἐνεργοῦ πολιτικῆς δράσεως, ἀποτελοῦν τὸ ἀντικείμενο τῆς μελέτης· πολλὲς εἴναι αὐτὲς οἱ κοινωνίες καὶ ὅχι μόνο ἡ Ἑλληνική, ἡ ὅποια τὰ προσέφερε ὡς κληρονομία της στὸ δυτικὸ πολιτισμό, μὲ τὴν γνωστὴ τύχη τους.

Ο Ἀριστοτέλης εἴναι ἐπίκαιρος, ἵσως περισσότερο ἀπὸ ὅποιαδήποτε ἄλλη ἐποχή, καὶ ἐπειδὴ χρησιμοποιεῖ γιὰ παράδειγμα τὴν οἰκοδομική, ὡς τυπικὸ χαρακτηριστικὸ τῆς ἀναμονῆς ἀρκετὰ μετὰ τὴν ἐνέργεια γιὰ τὴν ἀπόλαυση τοῦ ἀγαθοῦ· ἡ οἰκοδομική, ὅμως, εἴναι καὶ ἡ γνησία ἔκφραση τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς· μὲ τὸν ἐργολαβικὸ τρόπο τῆς οἰκοδομικῆς παράγονται τὰ ἀγαθά, ὡς ἐργολαβίες ἢ ὑπεργολαβίες· ἐργολαβικὸ χαρακτῆρα ἔχει καὶ ἡ ἰδεολογία τῆς βιομηχανικῆς ἐποχῆς, καπιταλιστικῆς ἢ σοσιαλιστικῆς, δὲν ἔχει σημασίᾳ ὑπόσχονται σήμερα πρὸς ἀπόλαυσιν στὰ γεράματα ἢ στὴν ἄλλη γενιά, ὅπως καὶ ὁ χριστιανισμὸς στὴν ἄλλη ζωή. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση, ὅμως, ἀπαιτεῖ καὶ προϋποθέτει τὴν ἄμεση ταύτιση ἐνεργείας καὶ τέλους, τουλάχιστον ὡς πολιτικὴ ἀντίληψη.

Ἡ διαχειριστικὴ προσέγγιση τῆς ἐπιδεινώσεως τοῦ κλίματος σημαίνει τὴν ἐργολαβικὴ ἀντιμετώπισή του, τὰ διάφορα μέτρα ποσοτικοῦ χαρακτῆρος γιὰ τὴν προσαρμογὴ στὸν περιορισμὸ τῶν ρύπων. Ἡ ἔκθεση, ὅμως, τῶν 500 σοφῶν τοῦ ΟΗΕ καὶ ὁ Γάλλος πρόεδρος θέτουν τὸ πρόβλημα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἥθους, τῆς νοοτροπίας τοῦ βιομηχανικοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀναζητήσεως ἄλλων πολιτιστικῶν ἀξιῶν, ἀνταποκρινομένων στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ψηφιακῆς ἐπαναστασεως· ἡ ἀποκήρυξη τῆς ἴδεας τῆς προόδου καὶ τῆς ἀενάου ἀναπτύξεως εἴναι τὸ πρώτο βῆμα, τὰ ἐπόμενα ἀναζητοῦνται μέσα ἀπὸ τὸ διάλογο τῶν παλαιῶν ιστορικῶν καὶ ζωντανῶν πολιτισμῶν τῆς ἐποχῆς μας. Ὁ ἐτερογενής καὶ πολυπολικός κόσμος προσφέρει τὶς δυνατότητες, ἀλλὰ γιὰ μερικοὺς ἡ προσαρμογὴ θὰ εἴναι μᾶλλον ἀρκετὰ δύσκολη.

Χρῆστος Ζ. Καρανίκας,
Καισαριανή, Φεβρουάριος 2007

ⁱ Ἀριστοτέλους, "Πολιτικά", βιβλ. Α, κεφ. α, παραγ. 8, (1252β33)

ⁱⁱ αὐτόθι, (1252β28-31)

ⁱⁱⁱ αὐτόθι, παραγ. 12, (1253α25-29)

^{iv} αὐτόθι, παραγ. 10, (1253α10)

^v Τοῦ ἴδιου, "Ἡθικὰ Μεγάλα, βιβλ. Β, κεφ. ιβ, παράγ. 3-4, (1211β27-32)